



2 september prijkt op het kalenderblad.  
De vakantie hebben we gehad.  
Weer duiken we het schoolse leven in  
met enthousiasme of tegenzin.  
Een bagage vol beleving, emoties, kennis en durf,  
op een rollercoaster van tegenslag en geluk.  
Een nieuw schooljaar  
...  
Kom,  
We slaan samen het eerste blad om.

Lies Van de Velde