

# Leven

Het leven is een gift die pril ontwaakt als een stip van een stift,  
een aquarelvlek op een veel te nat doek,  
die uitbundig haar uitweg zoekt.

Het leven is een waaier in jouw handpalm gepland,  
waarvan jij kunt bepalen of hij wappert of strandt.

Vouw je hem open, ontdek je elk palet,  
de schoonheid, talenten, het mooie en ook pijn.  
Of, laat je hem gevouwen om steeds zeker te zijn?

Het leven is niet altijd geluk, liefde en lach.  
Blijf putten uit het wonder van jouw innerlijke kracht.

Lies Van de Velde  
(8 juli 2020)