

# Onsterfelijke vrijheid

Een zalig vrijheidsgevoel zonder dwang, zonder doel.

Het versmelten van letters tot woorden verweven in een gedicht.

Vrijheid die nimmer zwicht.

Ook al kan de pen het papier niet meer raken,  
poëzievrijheid blijft smaken.

Poëzie blijft in vrijheid zweven,  
zelfs door ouderdom gevangen tussen ogen en wangen.

Lies Van de Velde

Gedichtendag 31 januari 2019